



TC de Gebroken Spaak

Wist je dat?

Vorige maand **Theo Cortenraad**, beter bekend als Theike, **70 jaar** is geworden en ook nog eens dit jaar **40 jaar lid** is? Een dubbele felicitatie waard!



Maar dat nog niet onze fietsende nestor is? Dat is en blijft natuurlijk **Sander Rongen!** Hij hoopt maart volgend jaar bij leven en gezondheid de respectabele leeftijd van **80 jaar** te bereiken!



Ons nieuw lid **Tum Goossens** samen met zijn Daisy hun eerste kindje verwachten?
Huis en tuin zijn bijna klaar dus laat de kleine maar komen!

Kleine **Wielke Sweelssen** met zijn 1^e overwinningbloemen in de Geulbode heeft
gestaan? Hij was toen pas 12 jaar...



Berry Soute nog steeds een gevecht levert met zijn gezondheid maar ook nog
steeds cols op fietst? Hier zijn relaas van de afgelopen maand...

"Ik ben vorige maand o.a. samen met mijn zoon twee weken op vakantie geweest
naar de Alpen en was daar voornemens om te gaan fietsen. Dat had een stuk
makkelijker moeten gaan nu ik sinds een maand of 3 de beschikking heb over een
"motorfiets", zo'n Cancellara model. Echter tijdens de beklimming van de eerste col
zag mijn motorfiets het niet meer zitten en waren mijn tandwielen volledig vernield
en de fiets dus niet meer inzetbaar. Gelukkig had ik op het allerlaatste moment nog

besloten om mijn gewone fiets voor alle zekerheid mee te nemen waardoor ik toch nog wat kon doen gedurende de rest van de vakantie. Bij de lokale fietsenmaker in Bourg-d'Oisans heb ik een 32-tandwiel gekocht en daar rijd je normaal gesproken de meeste kerktorens wel mee op. Ik ben eerst voorzichtig als training 3x de col d'Ornon opgereden om daarna toch nog maar eens Alpe d'Huez aan te vallen. Dat is me via

Villard-Reculas aardig gelukt ondanks een temperatuur van 38 graden en het gezelschap van ontelbare vliegen. Daarna richting Mont Ventoux gereden omdat ik na de Alpe toch wel redelijk overmoedig was geworden. Gepland was om die donderdag

9 juli op te rijden. Mijn zoon zat alweer thuis in Nederland dus ik was redelijk verbaasd toen er om 8.00h op de deur van de camper geklopt werd en dat daar mijn zoon en twee goeie fietsvrienden stonden die het noodzakelijk vonden om samen met mij de Ventoux te bedwingen. Ze waren 's nachts vanuit Nederland naar Frankrijk gereden. Je snapt dat ik dat helemaal niet verwacht had en het voor mij best wel een emotionele beklimming is geworden die ik samen met hen heb mogen maken (zie foto).

Vlak voor mijn vakantie is er een uitzaaiing in mijn ruggenwervel geconstateerd en die was zodanig pijnlijk dat het bestraling noodzakelijk maakte. Ondertussen ook nog een CT van longen en lever gehad en alweer gestart met medicatie waarvan ik hoop dat deze aan gaat slaan. Als er meer bekend is dan horen jullie weer van mij!"



De **presentatie Louis Delahaye** 1 week later is, dus **vrijdag 13 november?**
en de **Herfstwandeling** is op **zondag 22 november?**

Met vriendelijke groet!
Het bestuur van TC de Gebroken Spaak